

Week van 17-21 oktober 2022.

Thema: blaadjes en herfstvruchten.

Deze week gaan we volop genieten van wat de herfst ons allemaal brengt...

We gaan leuke activiteiten doen: we verzamelen buiten blaadjes die we op een grote parachute doen en laten de blaadjes dansen door op en neer te gaan met de parachute, we rijgen blaadjes op een stokje...



Onze klaspop Jules had pech, hij ging naar het bos om eikeltjes te verzamelen maar hij verliest allemaal eikeltjes in de onthaalhoek. Hoe zou dat komen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?

We maken een ontdekbak met allerlei herfstvruchten, eikels en kastanjes. De begrippen "vol en leeg" gaan we deze week leren.

Ons versje deze week gaat over een eekhoortje.

We gaan donderdag kastanjes waarnemen en proeven. En knutselen ermee door de kastanjes in een doos door de verf te laten rollen. Dit wordt een kleurrijk kunstwerk.

Vrijdag gaan we kijken naar een okkernotenboom, we nemen de okkernoten waar en proeven ze.

En dan.....bakken we een lekkere notencake!

We luisteren naar allerlei verhaaltjes van de herfst.

Deze verhaaltjes kan je op you tube vinden.

<https://www.youtube.com/watch?v=e0HmfAHEvM>

<https://www.youtube.com/watch?v=znGLBB0Zk4I&t=329s>

Jullie mogen je kleuter blaadjes, kastanjes en okkernoten meegeven .

Woordjes die deze week veel gebruikt worden en die jullie thuis eventueel ook kunnen gebruiken samen met je kleuter zijn:

De eikel, de kastanje, de okkernoot, veel-weinig

Op woensdag is het geen school voor de kleuters.

De juffen krijgen leren dan weer nieuwe dingen bij 😊.

Met vriendelijke groeten
Juf Nathalie en juf Katie