

Weekbrief van 18/10/21 t.e.m. 22/10/21

Ook deze week werken we verder rond het thema herfst.

We beginnen met het verhaal: 'Jules in het bos.' Jules gaat samen met zijn opa wandelen in het bos. Voor de zekerheid nemen ze een paraplu mee. In het bos liggen er al veel blaadjes en eikels op de grond. Plots begint het heel hard te waaien. Opa opent zijn paraplu, want het regent eikels.



De kleuters gaan naar buiten om eventueel de wind te voelen. We gaan ook de wind nabootsen door allerlei materialen te gebruiken. Een haardroger, een ventilator, een doekje waarmee ze wapperen, blazen,....

De volgende dag vullen we de ontdekbak met herfstvruchten. De herfstvruchten worden van dichtbij bekeken en gevoeld. We vullen en ledigen er potjes mee.

Woensdag maken we een schilderij met de mooiste herfstkleuren.

Donderdag proeven we van de okkernoten en de kastanjes. De kleuters proberen deze te openen op verschillende manieren.

Op vrijdag trekken we onze regenlaarsjes en regenjas aan en nemen we onze paraplu mee naar buiten. Indien het regent ervaren we de regen door met onze regenlaarsjes door de plassen te stappen. We luisteren naar het geluid dat de regen maakt op de paraplu. Indien het niet regent maken we zelf plassen en regen d.m.v. gieters en emmers gevuld met water. We luisteren naar het verhaal "Het regent". We versieren laarsjes door er plastic stickers op te kleven. De kleuters maken plasjes door de verf die op een blad ligt uit elkaar te blazen met een rietje.

Wat meebrengen?

Maandag: een windmolentje of doekje

Dinsdag: eikels

Donderdag: een notenkraker en okkernoten of kastanjes

Vrijdag: regenjas, regenlaarsjes en een paraplu

Gelieve overal goed de naam te noteren!

Met vriendelijke groeten

Juf Katie en juf Nathalie



Guldensporenlaan 13

3530 Houthalen-Helchteren

Tel: 011/49.23.90

Email: tcentrum@houthalen-helchteren.be

Website: www.school-tcentrum.be