

Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Het belang van 't Centrum



Editie 8: 28 oktober 2021

Beste ouder(s)

Helaas schrijf ik dit krantje nog steeds van aan dezelfde keukentafel... Gelukkig ben ik de enige leerkracht die positief getest werd.

Bij meester Gert in de klas bleef de schade beperkt doordat wij snel konden optreden én de ouders zo goed meewerkten. De klas van meester Marc is terug aan de slag geweest met afstandsonderwijs, maar ook daar hebben wij ondertussen genoeg ervaring in om een tijdje verder te kunnen. Nu maar hopen dat de vakantie een voldoende lange "afkoelperiode" is...

Deze week was het de beurt aan de "oudste" kleuters om het bos in te trekken. Ook dat werd een avontuur om duimen en vingers van af te likken! Onze vijfjarige kleuters (eigenlijk de klassen van juf Karen en juf Gina/Marleen) vonden tijdens hun herfstwandeling twee verlaten fietsen.

Hadden de aliens die fietsen na gebruik achtergelaten? Waren deze fietsen gestolen? Niemand die het wist... Wat doe je dan als een goede burger?

Meenemen en de politie verwittigen? Dat hebben onze kleuters dan ook gedaan. De fietsen werden aan de ketting gelegd en de politie ging aan de slag met een heus onderzoek. Aliens hebben wij helaas niet kunnen spotten maar de rechtmatige eigenaars hebben hun fietsen nu terug, dankzij de hulp van onze kleuters, sjiek toch? Goed werk!



De leerlingen van het tweede gingen vorige week op pad. Het werd een bezoek aan de begraafplaats van Houthalen:
Op donderdag gingen we met de lijnbus naar de begraafplaats van Houthalen met de juffen van LBV. Daar vertelde de juf over hoe de overledenen begraven worden en wat er soms speciaal is aan de grafstenen. We bezochten ook de Islamitische begraafplaats. Hier worden de overleden mensen begraven met hun hoofd richting Mekka. Soms worden de overledenen gecremeerd, dan kunnen ze begraven worden in het urneveld of columbarium. Soms wordt de urne ook uitgestrooid op de strooiweide.

We mochten er niet schreeuwen of lopen uit respect voor de overleden mensen. Het is eigenlijk wel een droevige plaats. We vonden het wel leuk en hebben ook veel geleerd.



Ondertussen ontvingen wij goed nieuws uit Brussel. Ons nieuwbouwproject is nu definitief goedgekeurd! Deze week zaten wij al met de architect rond de tafel in verband met het meubilair voor de nieuwe klassen. Nu is het wachten tot de bouwwerken zelf van start kunnen gaan, spannend!

Via deze weg zou ik graag iedereen een deugddoende vakantie toewensen. Het eerste stuk van het schooljaar is vlot verlopen. Geniet van de vrije dagen en natuurlijk ook van het uurtje nachtrust dat wij er zaterdagavond gratis extra bij krijgen! 😊

Vriendelijke groeten,
meester Luc & Johan

Info

Donderdag 27 oktober '21

huiswerkklasje 1^{ste} leerjaar
bieb voor de klassen 2b, 5 en 6

Vrijdag 28 oktober '21

Vandaag mag je je griezeligste Halloweenpakje aandoen om naar school te komen! Let's griezell!

Herfstvakantie van 1 tot en met 7 november 2021

Maandag 8 november '21

Vijfde en voorlopig laatste zwembeurt voor de klassen 2,3 en 6
(meester Wim, juf Loredana en juf Carmen)
Instapdag voor nieuwe kleutertjes (geboren voor 9/5/2019)