

Beste ouder(s),

Ik ben blij dat ik een schooljaar lang voor je kleuter mag zorgen.

We hebben een leuk klasje van 18 kleuters

We gaan er samen een fijne tijd van maken.



We hebben samen met de kleuters gekeken, wat ze verwachten van dit jaar en wat ze nog miste in de klas.

Dit waren bijvoorbeeld knuffels, een vulkaan, ballen....

Door naar jullie kleuter te luisteren en mee te gaan in hun wensen (indien mogelijk) hopen we er een echt een fijne tijd van te maken.

We leren elkaar kennen aan de hand van het liedje wiede,wiede wantje...

We leren ook een grappig versje over weer naar school.

We leren de hoeken kennen met het keuzebord.

Hier mogen ze kiezen in welke hoek ze gaan spelen.

Ze mogen maar met een bepaald aantal in een bepaalde hoek dit is even wennen, maar meestal zijn ze dit na een paar dagen al helemaal gewoon.

We spelen samen in de hoeken zodat de kleuters de afspraken en de bedoeling van de hoeken leren kennen.

Volgende week 13 september beginnen we met het met het anker 'Start' van Dag Loeloe!. In dit anker maken de kinderen kennis met Loeloe en haar familie en vrienden: oma en poes Snoes, de buurjongen Tim, haar neefje Pompom en Zoem de bij.

Met vriendelijke groeten

Juf Rebecca

