

**Weekbrief van maandag 26/04/21 t.e.m. vrijdag
30/04/21**

De juffen zijn verkleed als boerinnen. Ze willen samen aan hun dagtaak beginnen, maar er is een probleem. Ze zijn hun tractor kwijt. Overal zoeken ze hun tractor, maar nergens vinden ze hem. Wat nu???? Zonder tractor kunnen ze geen hooi naar de dieren brengen. Plots heeft één van de boerinnen een idee. Ze heeft in de schuur nog karton liggen met een afbeelding van een tractor. Misschien kunnen de kinderen hen helpen deze te versieren.



Ook oefenen ze de schrijfmotoriek door met kleine speelgoedtractors in de verf te rijden en alzo een parcours af te leggen.

De kleuters komen op dinsdag verkleed als boer, boerin of boerderijdiertje naar school. In de klas voeren we hierover een gesprekje. Deze dag maken we ook zelf een dierenmasker.

We leren ook welk dierenjong bij welke dierenmoeder hoort.

Het liedje 'Vies vuil varkentje' wordt aangeleerd. Daarna maken we met zand en water modder en spelen we samen met varkentjes in de modder. We oefenen ook de kleuren door de gekleurde staartjes bij de gekleurde varkentjes te leggen.

Op vrijdag proeven we melk van de koe en proeven we ook enkele melkproducten. Daarna maken we nog een koeienier-kunstwerk.

Om ons thema af te sluiten, eindigen we met een boerderij yoga.

Vergeet zeker je niet te verkleeden in boer, boerin of een boerderijdiertje op dinsdag 27/04!!!!