

Week van 23-27 november 2020.



Deze week staat in teken van Sint en Piet. Aangezien er toch al wat kleuters hun schoentje gezet hebben, zullen ze heel wat interesse hebben in de activiteiten die deze week gepland staan.

Aan de hand van foto's van Sinterklaas en Piet gaan de kleuters de kledij herkennen. Ze benoemen de verschillende attributen: de mijter, de mantel, de pietenmuts. Daarna spelen de kleuters een rollenspel. Ze gaan zich inleven in hun rol. De juf geeft hiervoor enkele spelsuggesties.

Er gaan dus heel wat Pietjes en Sintjes in onze klassen te zien zijn.

Ze sorteren ook de kledij van de Sint en van Piet.

We leren het versje Stippe stappe...

Dinsdag gaan we op zoek naar gluurpietjes. We wandelen door de straat en kijken of we ze vinden.

Donderdag gaan we schoenen waarnemen.

**Hiervoor mag je je kleuter een schoentje van hem of haar meegeven dat te klein of versleten is, want we gaan dit schoentje versieren om het achteraf te zetten voor de Sint. Gelieve te voorzien van naam!**

*Ook mag je een paar oude schoenen van mama, papa, oma, opa....meegeven zodat de kleuters verschillen kunnen verwoorden (groot, klein, met of zonder hak). Ze passen de schoenen.*

*Gelieve deze schoenen goed te voorzien van naam.*

Op vrijdag gaan we speculaas bakken. Dat zal smaken! Hmmm!

Vrijdag gaan de juffen een toneeltje spelen over het 'schoen zetten'.

Het verhaal 'De mijter van Jules' wordt enkele keren deze week herhaald.

Vriendelijke groeten

De juffen van K2-3 AB