

Week van 1 tot en met 4 september 2020.



Deze week stappen we het nieuwe schooljaar in!

We beginnen rustig aan zodat we **alles** en **iedereen** goed kunnen leren kennen, onder wie ook onze klaspop Jules.

We ontdekken stilaan vaste routines en klasgewoontes.

Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar welke dag het is (dagkalender) als we in het klasje zijn en bekijken we het weer (weerkalender).

Onze Jules is ons vriendje van de klas. We gaan hem knutselen door met onze handen te verven en zijn haartjes te scheuren.

Zijn jullie benieuwd naar het kenteken dat je kleuter gaat kiezen? Dat staat deze week ook te gebeuren!

Verder zullen we het verhaaltje van "Jules gaat naar school" op verschillende manieren horen vertellen ..

Je ziet, we hebben heel wat leuke activiteiten voorzien met jullie kapoen, maar natuurlijk..... missen zal hij/zij je af en toe ook wel doen!

Als jullie tegen volgende week een gezinsfoto meebrengen, zal dat jullie kapoentje zeker goed doen!

!!Denken jullie eraan dat het op woensdag fruitdag is en er dan enkel fruit en een boterhammetje mag meegegeven worden? Geen koekjes op die dag!



**Meebrengen:**

**Gezinsfoto**

Juf Katie en juf Nathalie