

## Info

### Kleuter

**Dinsdag 27 november 2018**

- Instapje + om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters

**Woensdag 28 november 2018**

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters

**Dinsdag 18 december 2018**

- Instapdag nieuwe instappers

### Lager

**Donderdag 29 november 2018**

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a

**Maandag 3 december 2018**

- Oudercontact lager
- Schaatsen: 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar

**Dinsdag 4 december 2018**

- Oudercontact lager

**Donderdag 6 december 2018**

- Bieb: 2<sup>de</sup>, 3/4 en 3a

**Maandag 10 december 2018**

- Schaatsen: 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar

### Kleuter en lager

**Vrijdag 23 november 2018**

- Lokale verlofdag. Geen school. Er wordt opvang voorzien mits je kind ingeschreven is.

**Donderdag 29 november 2018**

- Bezoek van de Sint.

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?

Benieuwd naar de volgende activiteiten ?

Lees dan ...

# Het belang van 't Centrum



Editie 11 : donderdag 22 november 2018

### Verlag: film Rosie en Moussa (vierde leerjaar)

Dinsdagvoormiddag zijn de kinderen van het vierde leerjaar naar een film gaan kijken.

De film heet Rosie en Moussa.

Wanneer de papa van Rosie naar de gevangenis moet, verhuizen Rosie en haar mama holderdebolder van de ene kant van Brussel naar de andere. Rosie komt in een nieuwe school en heel nieuwe wereld terecht. Ze leert er Moussa kennen. Samen verkennen ze de buurt.....

Enkele reacties van de kinderen:

De film was een beetje romantisch en grappig. (Amira)

Toen de papa van Rosie afscheid nam, was ik verdrietig. Ik voelde een traantje opkomen. (Elizan)

Rosie en Moussa waren goede vrienden. Ze hadden een goede invloed op elkaar. Moussa was heel lief voor Rosie. (Lara)

Ik vond het einde grappig want Rosie heeft Moussa gekust. (Ilario)

Moussa moest zich verkleeden als een verliefde rups. Hoe doe je dat?

Heel grappig gevonden. (Nadira)

Ik was nieuwsgierig wat Moussa op het briefje had geschreven.

(Anass)

Heel erg dat Rosie moest verhuizen en haar papa in de gevangenis zat. (Nick)

### Prinses Elisabeth

Op maandag 12 november zat er een heel bijzondere brief tussen de post. Er zat geen postzegel op en hij was verzonden vanuit het Koninklijk Paleis!

Op 25 oktober was prinses Elisabeth jarig, en dat weten de kinderen van klas 3a. Zij schreven samen een verjaardagskaart naar onze kroonprinses. En, ja hoor, wij kregen antwoord, de koning en de koningin laten in naam van hun dochter weten heel blij te zijn met de felicitaties. Wij kregen voor alle leerlingen een mooie foto van

prinses Elisabeth, fijn hé!

### De Sint komt.....

Nog 7 keer slapen en de Sint en zijn Pieten komen op bezoek.

De kinderen van het eerste leerjaar tellen de dagen af zoals je kan zien op deze kalender.

Zij kunnen bijna niet meer wachten. Spannend !!!!.



### Danshappening!

Vorige woensdagnamiddag gooiden 25 kinderen van het 1ste en 2de leerjaar de beentjes los. De dansjuf leerde hen een leuke dans aan. Op het einde was er een toonmoment voor de ouders. De kinderen kregen een daverend applaus. Hier enkele sfeerbeelden.

