

Info

Kleuter

Woensdag 22 november 2017

- Kleuterproject: Thema Spel en speelgoed

Dinsdag 19 december 2017

- Kijkdag nieuwe instappers
- Instapje +: Thema Spelen

Lager

Maandag 20 november 2017

- Zwemmen: 2a, 2b en 4a (laatste keer)
- Toneel: 3a, 3/4, 5a, 5b en 6a

Donderdag 23 november 2017

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a

Dinsdag 28 november 2017

- Toneel: 5^{de} en 6^{de} leerjaar

Donderdag 30 november 2017

- Bieb: 2a, 2b, 3a en 3/4

Vrijdag 1 december 2017

- Einde toetsenperiode

Maandag 4 december 2017

- Oudercontact lager

Kleuter en lager

Donderdag 30 november 2017

- Bezoek van de Sint!

Woensdag 6 december 2017

- Pedagogische studiedag. Geen school voor de leerlingen. Er wordt opvang voorzien mits je kind op tijd (voor woensdag 29 november) ingeschreven is.

Wil je weten wat er deze week gebeurd is ?

Benieuwd naar de volgende activiteiten ?

Lees dan ...

Het belang van 't Centrum



Editie 10 : donderdag 16 november 2017

Beste ouders,

In alle klassen van het lager staan er tot vrijdag 1 december toetsen op het programma. Op maandag 4 en dinsdag 5 december gaat het oudercontact door voor de leerlingen van het lager. Deze week hebben jullie daarvoor een uitnodiging gekregen. Dit is een moment waarop jullie de gelegenheid krijgen om het rapport van je kind samen met de leerkracht te bespreken. Ook bij juf Lieve, de zorgcoördinator, bij mij, en bij afwezigheid, bij juf Mirella, kunnen jullie terecht met eventuele vragen of voor een gesprek.

Ik wens alle leerlingen alvast veel succes!

In de klas van juf Katie en juf Karine zijn na de herfstvakantie 3 nieuwe kleutertjes gestart. Er vloeiden hier en daar wel enkele traantjes. Het blijft toch altijd een grote stap. Ook bij juf Mie was er een nieuw gezicht. Ik heet Boray, Aida en Emin van K2, Kjell van het 2^{de} leerjaar en hun ouders van harte welkom in onze school.

Groeten,
meester Luc

Dansen, dansen, dansen ...

Woensdagmiddag 15 november bleven een dertigtal kinderen van het eerste en tweede leerjaar hangen op school. Ze aten hun boterhammetjes in de klas en trokken daarna naar de broederkring.



Daar waren alle tafels en stoelen al aan de kant geschoven. Er moest plaats zijn, want een echte dansjuf stond hen reeds op te wachten. Eerst werd er opgewarmd. Op muziek, natuurlijk. De kinderen dansten daarna nog verschillende dansjes. Ze vonden het erg leuk en vroegen zelfs of we dit elke week konden organiseren.

Dat ze hun beste beentje voorzetten, zie je wel op de foto's.

Terwijl de ouders en grootouders binnensijpelden om hen op te halen, dansten onze dansers en danseressen nog een verzoeknummertje... "Despacito" ...

Ik zit er nog mee in mijn hoofd.

